



Ny bog af Gitte Jørgensen

Danmark: Udgivelse i marts 2016

Norge: Udgivelse på Cappelen Damm i februar 2017

”Når sjælen kalder” er en bog til alle os, der føler, at vores indre stemme hvisker til os, at der er noget mere i livet: Måske mere kærlighed. Måske mere fællesskab. Måske en følelse af mening og af at gøre en forskel. Bogen fortæller, hvilke otte årsager der kan være, til at vores sjæl kalder. Vi kan f.eks. vente for meget, have glemt vores entusiasme, have mistet troen på os selv eller sidde fast i vores mønstre. Undervejs fortæller Gitte Jørgensen, hvad der skete i hendes liv, da hun følte, at sjælen begyndte at kalde. ”Når sjælen kalder” rummer 38 illustrerede sider med handlings-anvisende råd og tip til, hvordan vi kan komme i gang med at forvandle vores liv til gavn for os selv og andre. Bogen er grafisk skabt og tilrettelagt af Christine Clemmesen, er på 288 sider og koster 249,95 kr. hos boghandlerne.

Tidligere udgivelser og medier:

DANMARK

Pippi Power (2008 og 2011) – 2. oplag
Simple living – sådan gør du (paperback, 2007)
Simple living – sådan gør du (2005)
Simple-living.dk (2003) – 4. oplag
Den nye Familie (2002)
Alle udgivet på Det Schønbergske Forlag
Gæst på DR's morgennyheder (2 gange), TV2 Go' aften
Danmark, DR Københavns Radio, flere programmer på DR P1
Givet interview til stort set alle magasiner, ugeblade og aviser i Danmark, som f.eks. ALT for damerne, Femina, IN, Ugebladet Søndag, Hjemmet, Politiken, Berlingske Tidende og Jyllandsposten.

NORGE

Pippi Power (2010 – 2013) - Cappelen Damm, 4. oplag
Simple living – nye veier til et enklere liv (2005)
Simple living – slik gjør du det (2006)
Simple living – slik gjør du det (paperback, 2006)
Sidstnævnte udgivet på Aschehoug
Gæst i talkshowet ”Først og Sisst”/Fredrik Skavlan
TV2 Godmorgen (2 gange), NRK's ”ni-timen” og NRK Puls
Givet interview til bl.a. Aftenposten, Bedre Helse, Kvinner og Klær, Allers, Norsk Ukeblad, Hjemmet og Kamille.

SVERIGE

Pippi Power (2010) - ICA Bokförlaget
Simple living – nya vägar till ett meningsfullt liv (2007)
Givet interview til Svenska Dagbladet, LEVA, Damernas Värld, zentv.se, Aftonbladet, Må Bra.

Hej, jeg har skrevet denne bog, fordi jeg tænker, at tiden er inde til, at vi tager vores sjæl og vores indre stemme alvorligt. Det er så let at ryge ud af kurs i vores tid. Og samtidig kalder verden på modige mennesker, der tør være med til at skabe den forandring, der er skrigende brug for. Jeg har mødt så mange mennesker, der har fortalt mig, at ”de vidste det egentlig godt”. Der var noget i deres mavefølelse, noget i deres bagehoved, noget i deres sjæl, der havde hvisket til dem, at det var tid til at skabe en forandring. Måske tid til at passe bedre på sig selv, finde et andet job eller ny partner eller gå ud og gøre en forskel i verden. Men den ene dag tog den anden ... Og jeg skal ikke gøre mig selv bedre. Jeg har selv været turen igennem. På et tidspunkt havnede jeg i det, som jeg i bogen for sjov kalder for ”tohundredeårstræthed”. Jeg havde ikke reageret i tide, selvom min sjæl kaldte. Belært af erfaring har jeg skrevet denne bog som en inspiration til mig selv og alle andre. Det er nemlig en rigtig god ide at tage sin sjæl alvorligt, for når den først er begyndt at kalde, holder den ikke op ... ☺



Gitte Jørgensen er forfatter, journalist, kursusleder og coach.